

Hardlopen in het verleden - de Zesstedenloop, Koog aan de Zaan (3)

Aan de overzijde van de Lagendijk staat het voormalige Doopsgezinde weeshuis met een indrukwekkende gevelsteen met de tekst:



“Johanna Elisabeth’s Nagedachtenis toegewijd aan de Doopsgezinde Gemeente van Koog en Saandijk”.

Dit gebouw uit 1910 is gebouwd als weeshuis, werd uit gebrek aan wezen een bejaardenhuis en kreeg in de tweede helft van de twintigste eeuw de functie van een appartementengebouw. Dit rijksmonument werd, evenals het oude gemeentehuis van Koog aan de Zaan, gebouwd dankzij een legaat van de Saandijkse bakker Dirk Sweepes.



Hier schuin tegenover staat de Koger Vermaning. De houten schuilkerk uit 1680 ziet er uit als een boerderij. De stenen westgevel is er in de 19^e eeuw voor gezet. Ook deze kerk is een rijksmonument. Vermoedelijk is het gebouw neergezet op de oude resten van een sluis in de oude Weelsloot. Vanaf de Zaan liep de Weelsloot tot aan de watermolen De Guit in Westzaan.



Ca. 1920



2020

Op de rechterfoto is links boven de naam Tate & Lyle te zien. De opstallen van de oliefabriek T. Duyvis zijn nu in gebruik door dit Engelse bedrijf dat suiker en aanverwante artikelen produceert. Ze gebruiken hier ook de voormalige stijfselfabriek De Bijenkorf voor die daar door de Firma Honig is gebouwd en nog steeds deze naam draagt.

Tegenover De Bijenkorf staat het door Gerrit Honig gebouwde herenhuis dat later het kantoor van Honig werd en nu in gebruik is door Apotheek Groesbeek.

Zodra we de oude stijfselafabriek gepasseerd zijn, zien we rechts De Lindenboomschool liggen. Jarenlang was dit ook een bekende feestzaal in de Zaanstreek. De weg maakt hier een



Dubbelle Buurt KOOG AAN DE ZAAAN

vreemde bocht. Hier was vroeger de Dubbele Buurt van Koog aan de Zaan. Bij een dreigende overstroming in de 17^e eeuw werd op deze plek een tweede dijk opgeworpen om een dijkdoorbraak te voorkomen. Na verloop van tijd werden beide dijken bebouwd zodat hier twee straten ontstonden. Rond 1950 werd een deel van huizen afgebroken en kwamen ze terecht in het Openluchtmuseum in Arnhem in het zogenoemde Zaanse Buurtje. Na een brand in Arnhem zijn deze historische panden voor een groot deel verwoest, maar later weer gerestaureerd.

Vlak voor het viaduct passeren we het voormalige raadhuis van Koog aan de Zaan. Ook dit gebouw is neergezet dankzij een legaat van de Zaadijker bakker Hendrik Sweepes. Op dit punt gaat de Lagendijk over in de Raadhuisstraat.

Vervolgens passeren we het Coentunnelviaduct dat jarenlang versierd was met het kunstwerk Op Vleugels Gedragen. KFC voetbalde hier in de beginjaren van het betaald voetbal. De hardlopers van de Zesstedenloop hadden hier uiteraard geen weet van.



De Koger Kerk is in de tweede helft van de vorige eeuw fraai gerestaureerd en kan nog jaren mee.



Weer iets verder passeren we de panden van Klaas Veenstra en Meindert Moos die al vele jaren de Zaanse kanters van metaalwaren en fietsen hebben voorzien. Na de fietsenwinkel passeren we de oprit van de Noorderbrug. Tot 1932 was dit een tolbrug en moest iedereen die van Zaandam naar Koog aan de Zaan of visa versa wilde, daarvoor betalen.