

# Mijn herinneringen aan "Houtwarenfabriek De Valk Westzaan"

In het voorjaar van 1960 werd ik, Jac van Pelt, aangenomen als 22 jarige jongeman voor De Valk Westzaan. Ik kreeg als mentor Dhr. Maier uit Baarn, als mijn oudste collega, die nog zijn rayon bereisde met de trein, terwijl ik een prachtige DKW 1000 kreeg. (Dealer de firma Koomen uit Krommenie.)



De directie bestond uit de 4 gebroeders Valk te weten, Jacobbaas - Klaasbaas - Hendrikbaas en Pieterbaas. Ook hun zus Tante Corrie was in het bedrijf werkzaam als hoofd administratie. Bij mijn start waren er al drie zonen van de directie werkzaam in het bedrijf. Bij mijn vertrek zeven!

Naast Dhr. Maier had ik de volgende collega's,  
Rayon Noord Dhr. Roosevelt uit Groningen.  
Rayon West Dhr. Eppink uit Amstelveen.  
Rayon midden Dhr. Elbertsen uit Utrecht.  
Rayon Zuid mijn persoontje uit Boxtel.

Een leuke bijkomstigheid van dit vertegenwoordigers korps was, dat in tegenstelling tot de directie ( zeer christelijk) alle vier katholiek waren.....hoe krijg je ze gevonden?  
Onze directe directeur was Pieterbaas. Deze was de meeste liberale van de 4 broers dus zeer geschikt als commercieel directeur.



Het klimaat als werkgever was in die jaren zeer sociaal en de zaak was erg goed gestructueerd en georganiseerd. Een ondernemingsraad was er in die jaren nog niet, maar er was al wel een seniorenraad.

Leuke anekdote hiervan was dat er oppositie kwam tegen de verplichte snipperdagen op de biddag in het voorjaar en dankdag in de herfst. Maar hier was met de directie niet over te praten. Maar een slimmert sprak Pieterbaas hierover aan.



De vertegenwoordigers werkten wel op die dagen! Dus wij kregen een telefoontje van hem met de vraag of wij dan ook maar niet wilde werken. "Heb je die dag een afspraak?", vroeg hij. Dat moest ik bevestigen met een afspraak in Limburg. Na een korte aarzeling zei Pieterbaas "Ga daar maar naar toe en zet dan maar een andere datum op de order".



Om de paar weken hadden wij altijd op zaterdag een vergadering op de zaak, en dat betekende voor mij een omweg om Dhr. Maier in Baarn op te halen en dan via de garage Koomen in Krommenie mijn auto te brengen voor een servicebeurt, waarna over Assendelft naar Westzaan.

Bij binnenkomst eerst bij Tante Corrie onze zelf gemaakte onkosten briefjes overhandigen en afrekenen. Soms wat zeuren over een bekeuring die zij dan fronzend toch vergoedde "maar niets door vertellen hoor".



Na de vergadering met Pieterbaas en de collega's naar hotel "De Prins" waar altijd een kop soep en een biefstukje brood werd geserveerd door de eigenaar Jan van de Werf. Op de rit van Baarn naar de pont van de Hembrug naar Zaandam was het altijd een beetje stress om op tijd daar aan te komen, want wanneer de spoorbrug open ging voor de vissersvloot van Urk, stond je zomaar een kwartier of langer te wachten.



In die jaren was ik bijzonder trots op mijn "De Valk" vanwege o.a. de werksfeer en de leerperiode die ik daar kreeg, ook de collectie houtwaren -trappen en keukenmeubelen- later ook de eethoeken. Op donderdagen was het leveringsdag naar het zuiden met soms wel 4 prachtige vrachtwagens (donker rood en goudgele houtstructuur). Na de route wachten zij op elkaar bij wegrestaurant De Lucht in Hedel en dan in colonne door Amsterdam naar huis.



Siem Heinis  
Meubelspuitter

Enkele voorbeelden uit onze collectie en inkooprijzen uit die tijd:

Het goedkoopste artikel was een ontbijtplankje ( mijnwerkers in Limburg wilden niet van een bordje eten) kostte 65 cent. Een blank gelakt beuken badkrukje f 3,95 Vurenhouten geschuurde, maar ongelakte bijkeukentafeltjes in de maten 70x50 cm f 9,00, 90x60 cm f 10,00 en 110x70 cm f 11,00.

Onze beroemde stoel Rondo in Blauwgrijs/ Roodgrijs skai f 22,50.

De bekende half fauteuil (model Thonet) in beuken blank of notenkleur gelakt f 9,75

Ook het vermelden waard is het cadeau dat ik kreeg bij mijn huwelijk : alle artikelen die ik kon gebruiken bij de inrichting van ons nieuwe huis kon ik kiezen uit onze collectie.

Geweldig!!

Na bijna 50 jaar denk ik nog altijd met warmte en respect terug aan de firma en de familie Valk uit Westzaan.

Jac van Pelt

(werkzaam bij "De Valk" van 1960 tot 1966)

